

Aan de Koningin

Apeldoorn, juni 1991

Majestait,

Gaarne willen wij voor het navolgende Uw welwillende aandacht vragen, gelast ook op Uw voorgenomen bezoek aan Japan.

Dit jaar is opgericht de vereniging JIN (Japans-Indische nakomelingen), voortgekomen uit de in 1983 gevormde contactgroep 'Japanese Roots', bestaande uit in Nederland levende kinderen, die zijn geboren in Nederlands-Indië gedurende de periode 1943-1946, met een Japanse vader en een Nederlands-Indische moeder.

Korthedshalve mogen wij U voor nadere informatie hierover verwijzen naar bijgevoegde toelichting op JIN en de doelstellingen van de vereniging. Op 5 mei jl. is een familiedag gehouden, waarbij diverse moeders, kinderen, en kleinkinderen, in totaal een vijftigtal, elkaar hebben ontmoet.

Wij beseffen dat wij slechts een klein onderdeel vormen in het complexe geheel van de (historische) betrekkingen tussen Japan en Nederland. Dat neemt natuurlijk niet weg dat onze Japans-Indische afkomst in ons leven een grote rol heeft gespeeld en dat nog doet. Wij zouden het zeer betreuren wanneer onze 'geschiedenis' (op kunstmatige wijze of anderszins) geheel buiten beeld zou blijven. Als in bijgevoegde informatie toegelicht, heeft het 'verzwijgen' ons al voor genoeg moeilijkheden geplaatst.

Onze indruk is, dat de Japanse samenleving zich, zoveel jaren na de oorlog, thans meer dan voorheen openstelt voor (de verwerking van) zijn oorlogsgeschiedenis. Zo heeft het grote dagblad Asahi Shimbun een serie gestart met als invalshoek 'vrouwen in de oorlog' (ook buiten Japan). JIN heeft contact met een redacteur van dat blad, die een publicatie over JIN voorbereidt.

Een probleem apart is het vinden en contact leggen met de Japanse vaders. Slechts enkelen van ons zijn er in geslaagd hem in het hedendaagse Japan te vinden en te ontmoeten. Niet alleen kunnen de gegevens over hem van de kant van de moeder schaars of zeer onvolledig zijn, ook is het tot dusver zeer moeilijk gebleken in Japan zelf enige actieve medewerking te verkrijgen.

Wij hopen dan ook vurig, dat Uw bezoek zal bijdragen aan een klimaatverbetering, zowel in Nederland (hetgeen vooral voor onze moeders van zeer groot belang is), als in Japan, waar een opener houding de mogelijkheden om contact te leggen met vaders zal bevorderen, bij alle discretie die gewenst blijft. De tijd dringt. Wij hopen verder, dat U als onze geliefde en bekwame Vorstin, zich ook over onze situatie zult willen informeren, en Uw invloed zult willen aanwenden om ons waar mogelijk te helpen.

Uw reactie tegemoet ziende verblijven wij met genegenheid en hoogachting,

KABINET DER KONINGIN

No. 91.006454

's-Gravenhage, 13 augustus 1991.

Korte Vijverberg 3.

In opdracht van Hare Majesteit de Koningin dank ik U voor Uw brief met bijlage van 31 juli 1991. De Koningin heeft met belangstelling kennisgenomen van Uw initiatief tot oprichting van de vereniging JIN (Japans-Indische Nakomelingen) en wenst U veel succes bij het nastreven van Uw doelstellingen.

De Koningin hoopt dat haar bezoek aan Japan zal bijdragen aan een verbetering van de betrekkingen tussen Nederland en Japan.

Afschrift van Uw brief heb ik gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr.H. van den Broek.

De Directeur

van het Kabinet der Koningin,



Aan

de Heer R.A. Hilgers

Vereniging Japans Indische Nakomelingen

Postbus 19021

3001 BA Rotterdam.